

Vi befinder os nu i Mojave ørkenen på vej til San Diego

Ørkenen består af en stor mængde sand, og det benyttes af mange amerikanere til en sand fornøjelse med sandbuggy's, som i vild fart kører rundt i sandklitterne. Denne sandbuggy var udstyret med imponerende 2000 HK.



Turen denne gang har stort set handlet om Las Vegas, med behagelig selskab af vores søn Kim.

"Nabobyen" St. Georg og deres berømte mormon tempel besøgte vi dog inden. Thorvaldsens skulptur tronede og vi blev straks overfaldet af et par dygtige unge kvindelige "sælgere" der formanede os om herlighederne og begavede os med en bibel - på dansk. Jeg lyttede høfligt alt i mens Kristen sneg sig uden for. Vi blev ikke mormoner i denne omgang.



Denne by overraskede os meget på en positiv måde – lige bortset fra spillemaskiner og spilleborde. Der var titusindvis af disse tilbud, hvilket vi ikke tog i mod en eneste gang. Og det passer så ikke helt. En enkelt gang ofrede jeg \$100, som maskinen i løbet af et par minutter næste åd. Så tilsmilede lykkens gudinde mig og jeg vandt mine \$100 tilbage, og dermed sluttede festen.



Anderledes imponerede de mange flotte bygninger langs "The Strip" som sluttede med det meget omtalte hotel Mandalay Bay og en bred midterrabat - midlertidig udnyttet til en bevægende mindepark for de 59 døde, som blev skudt et par uger forinden. Mandalay Bay ses i baggrunden.



Denne hændelse har ikke inspireret os, men vi havde fået et tip om Battle Field Vegas, som skulle være et besøg værd. Det passede. Vi var på skydebanen et par gange og testede pistoler, maskingeværer og sniper rifler. Det var spændende og grænseoverskridende, ud over at vi begge i dagene efter havde en øm skulder i farverne rød/blå/gul.



Skyderiet var nu heller ikke gratis. Det var derimod flere andre oplevelser. Et hotel/kasino havde et stort, flot musikspringvand der underholdt og imponerede hver halve time. Et andet havde et vulkanudbrud med vand, røg og ild hver time og i det gamle Las Vegas kunne vi gå i en overdækket



forlystelsesgade, hvor loftet bestod af en tv-skærm så lang som 8 fodboldbaner. En gang i timen slukkede alt lys i gaden, som fyldes med musik og tv-billeder på mega skærmen. Kan man bygge et Venedig med kanaler, gondoler og syngende gondolierer inde i et butikscenter? Ja i Las Vegas!! Og fantastiske Cirque du



Soleil shows, Maverick Helicopters, Hoover Dam, Shelby, Grand Canyon og Death Vally.

Las Vegas var stor oplevelse.

De minder vil længe sidde klistret fast i vores hukommelse.



Brutalis var derimod ved at gå op i limningen, så vi måtte finde en glasfibermand. Efter et par forsøg tilbød Mario Sciortino at hjælpe os. Ikke hr. hvem som helst. Marios fiberglas ekspertise og arbejde har i tidens løb indgået i et anseelig antal berømte film, bl.a. har han bygget Batmobilen.

Da Mario havde hjulpet os (Brutalis ligner stadig sig selv) kørte vi ud i ørkenen. Vi kunne ikke andet, - Las Vegas ligger nemlig midt ude i ørkenen – og her er vi så nu, på vej mod San Diego og flyveren hjem.

