



Så er vores tredje Amerika tur i gang hvor sidste tur skulle have sluttet – nemlig i Universal Studios. Vibeke spiste et par isterninger eller nogle broccoli og fik madforgiftning og måtte på sygehuset i stedet for. Vi fik derfor udsat vores tur i Universal Studios.

(www.universalstudioshollywood.com)

Det består af to kæmpe forlystelsesparker ved siden af hinanden og en tredje åbner næste år.

De er bygget op over temaer som blandt meget andet Jurassic Park, Simpsons, Shrek, Transformers, Mummy og det helt store tilløbsstykke The Wizarding World of Harry Potter alt med rutsjebaner kombineret med moderne "spøgelsestog" og 3D-briller. Heftige oplevelser.

Vi havde købt en guidet VIP tur. Syv timer med personlig guide, forplejning hele dagen og adgang til alle aktiviteterne uden at vi skulle stå i kø. Og der var lange køer.



Vi startede komfortabelt med morgenmad hvorefter det ellers gik løs. Første en lille 3D-film hvor stolens bevægelser understøttede en tur igennem et fiktivt univers med adskillige forhindringer og farer, som ildsprydende drager, hvor vi fik blæst meget varm luft i hovedet og senere igennem vandfald hvor vi fik støvregn i ansigtet.

Brutalis besøger Nordamerika – Rejsebrev 3



Først efter frokost dristede vi os til at supplere rollen som jagttager, til igen at sætte os fastspændt i de små vogne som i mørke og med god fart og bevægelser i alle mulige vinkler – indimellem spindende - gennemkørte vi uhyggelige baner iført 3-D briller.

Lettere groggy forlod vi denne forlystelse for at springe en rigtig lang kø over til Hollywood Rip Ride Rockit. Den så voldsom ud, men den søde guide Frederik charmerede Vibeke, så hun skulle prøve.

Så var jeg da ligesom også nødt til at deltage. Det var på ingen måde en forlystelse der passer til vores alder og fysik. Turen satte sit præg på resten af dagen – ja flere nætter derefter har turen hjemsøgt os om natten.



Med kramagtig greb om håndtagene forsøgte vi at holde os nogenlunde fast, samtidig med at monstre, slanger mv. kom farende i hovedet på os. Det tog lige lidt tid inden vi kom på ret køl efter disse ture.

Sidst på eftermiddagen havde vi fået nok og tog pænt afsked med Frederik før den sidste aktivitet skulle løbe af stablen på den voldsomme vandrutsjebane, for at sunde os hos Ben og Jerry med deres fabelagtige gode is.

Imponerende parker, som vi kun kan anbefale - især før man bliver grå håret.

Nu er den første uge gået og vi er på vej til New Orleans hvor nye oplevelser venter på os.

**Mange hilsner
Vibeke og Kristen**

